

I anledning af Komponistkvarterets 125 års jubilæum lørdag den 25. august 2018

Bør følgende afsynges med behørig begejstring på melodien: Højt fra træets grønne top

1. Vi har jubilæumsdag
Komponistkvarteret !
Fejres skal i muntert lag
Det er garanteret
Rækkerne så tætte står
Hundred'femogtyve år
de har varet længe
(koster mange penge)
2. Rækker lagt på Østerbro
Danner smalle gader
Skifertag og røde bånd
Grågule facader
Trappeløb med smal repos
Kælderhøjden den er go'
Hvis man ikke høj er
Og man ned sig bøjer
3. Byen voksed udenom
Vi er næsten downtown
S-tog, strand og motorvej
Kranser vores hjemstavn
Vi kan nå i verden ud
Elektronisk sendebud
Send en mail til tante
Det er hun så vant te'
4. Børn er blevet voksne her
Unge folk blev ældre
Runde maver her man ser
Vordende forældre
Børn der løber ud og ind
Trygt det præger deres sind
Vi har atmosfære
Her er trygt at være
5. Kvalitet betaler sig
Se blot på Nyboder
Næsten 400 år
Har der levet poder
Inde der ved Østerport
Tæt-lav var det nye sort
De er godt bevaret
Kvalitet er svaret.
6. Pas nu godt på huset dit
Til den næste låner
Denne tunge rekvisit
Blir' her når du dåner
Skab den gode stemning selv
Byg dit eget kildevæld
Mellem disse stene
Er du ej alene
7. Der er skabt et fællesskab
Vi har gode vaner
Havevandring, nytårskur
Der er mange planer
Vi har store byttedag
(loppemarked kaldet, ja)
børnedag med mere
kan man med til være
8. Børn nu er jeg blevet træet
og I får ej mere
Husk hvad Benditte fik sagt
Deraf kan vi lære
Hav en dejlig gadefest
Pas på nabo, børn og gæst
Og i bedste mening:
Leve vor forening !