

KILDEN

Nr 5, DECEMBER 2000

ALDRIG HAR SÅ
MANGE SKREVET
TIL kilden

LÆS BESTYRELSENS
SVAR PÅ
LÆSERBREVENE



BLOMSTEN I
BLOMSTER-
KASSEN
FORAN
KØKKENVIN-
DUET ER
SPRUNGET UD
- SÅDAN SER
DET UD NÅR
LYSET ER
TÆNDT

**FESTFYRVÆRKER -
hvis du ved, hvad DET
betyder, så meld dig.....**

KILDEN er Husejeforeningens i Strandvejskvarterets blad. Det udgives af denne forening under ansvar af bestyrelsen og af den af bestyrelsen udpegede redaktør, som pt er:

Thomas Harder
Hornemansgade 9
39 20 10 15 eller
mail thr@dr.dk

Redaktionen modtager **MEGET** gerne ideer, oplæg, indlæg, artikler, meddelelser osv. Deadline 1.marts 01

Bestyrelsen 2000

Formand Jan Væver
Kildevældgade 13
39 20 75 71 eller jan@presenta.dk
(gadevedligeholdelse)

Carsten Ohmsen
Berggreensgade 16
39 180 190
(kloak & rotter & historisk udvalg)

Dorthe Raaschou
Heisesgade 43
39 18 13 09
(facader & lokalplan)

Lisbeth Øhrgaard
Heisesgade 50
39 20 45 22
(facader)

Per Golbert
Berggreensgade 54
39 20 97 57
(haver & miljø & R98)

Ginna Sørensen
Hornemansgade 11
39 18 31 48
(arrangementer og IT)

kasserer Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
39 29 60 62
(penge)

materielforvalter Niels Ingvarsten
Hornemansgade 29
39 29 42 18
(stillads & stiger & kælder)

Starten er gået til "hvem har den længste lyskæde"-showet og i år må jeg bare indrømme, at min er for lille, for slatten, for svag i watt-forbruget.

Det der ikke måtte ske skete selvfølgelig - min nabo købte espalier, gran-grøne og en STABEL kasser med kæder i, allerede i november. I sportens verden hedder den slags tyv-start, men i julestemningens årtusinde, hedder det bare "tidligt ude". Siden da har det været svært, at finde vores hoveddør, fordi alt lyset samler sig hos naboen, og vores gæster kommenterer allesammen NABOENS lys - også selv jeg tænder levende blus, pudser havedværgen og synger gennem brevsprækken når de kommer.

"Sikke pænt det ser ud - inde hos naboen," siger de, og jeg smiler og tænker næste år, næste år, næste år. God jul alligevel - jeg sparer jo også lidt på el-regningen.



P-zonen - to timer og ti meter

Skilteskoven blomstrer også mere end den plejer - klimaet er vist **ALTID** mildt for den slags metal, men fortvivl ikke. Efter KILDENs rystende rregnestykke i sidste nummer, hvor Københavns Kommunes afgiftskontor, oprullede deres fremtidsige millionfortjenester, har en anonym P-vagt afsløret, at næsten halvdelen af alle klager over afgifter fører til annullering. Ergo - klag over din afgift - hvis det ikke hjælper, så klag igen - nu er statistikken på din side, og hvis du ikke får annulleret afgiften så ty til tredje klage. Nu skal det virke og ellers må du bare lære at overholde ti-meterreglen sammen med to-timersreglen.

Fyrværker søges



Der er farvehandlere, der er cykelsmede, der er bagere, der er sortbørshandlere, der er smuglersvenskere og så er der dem, der gemte eller glemte posen fra sidste år. Fyrværkerifolket er en broget församling - og lige nu hvor det er tid til at bestemme styrken i sikkerhedsbrillerne og artilleriets slagkraft, er det vigtigt at vi finder en "kvarters-festfyrværker".

Det traditionsrige fællesfyrværkeri på Torvet (det klokken 00.45) er nemlig i fare for at blive klemt af nye regler. Den slags bomber vi PLEJER at brænde af - de dyre, professionelle fra Barfod - må nemlig kun tændes af en offentlig uddannet festfyrværker-person. Så vidt KILDEN kan opsnuse drejer det sig om en tre-dages uddannelse i Snekkersten (to dage med overnatning) og en dag på en fyrværkeri-fabrik i Roskilde. Uddannelsen koster 3600 kroner, og selv om man gennemgår den, er man stadig ikke sikker på, at måtte få autorisation. Den bliver kun givet til folk, der har haft mindst 50 afbrændinger sammen med en uddannet fest-fyrværker.

Et catch 22 for raketter, og da der kun findes ca. 100 af dem i Danmark, farer vi ud med en bøn:

HVIS nu én af dem er DIG eller én DU kender, så meld dig straks til formand Væver. Ellers bliver det bare de store raketter fra cykelsmeden, der kommer til at tegne kvarterets nytårshimmelsprofil.

NETVÆRK I KILDEVÆLDISKVARTERET

Sammenslutninger som kollegier, boligselskaber, uddannelsesinstitutioner, ja sågar Københavns Kommune, har set fordelene ved at etablere interne IT-netværk inden for egen sammenslutning.

Overordnet vil et internt netværk bestående af en telefoncentral, antenneanlæg og pc-netværk med central internetopkobling kunne drives og etableres for det samme beløb, som vi alligevel alle betaler i abonnement til TeleDanmark (TDC red.).

Et nyt netværk af f.eks. lyslederkabler, kan transportere signalerne langt hurtigere og i langt større mængder, end vi kender det i dag fra TeleDanmarks telefonnet og Siemens antennesystem, som sidder synligt på facaderne mod gårdene.

Det betyder, at der vil være mulighed for at have flere faciliteter via telefonen, som f.eks. gratis interne telefonsamtaler inde for netværket, have antennekapacitet til f.eks. at have større individualitet i programvalgene for den enkelte husstand, måske en intern TV-kanal med informationer om Kildevældskvarteret og sikre en permanent og hurtig forbindelse til internettet - vel at mærke inden for samme økonomiske rammer, som vi kender i dag.

Naturligvis vil der med et nyt netværk ske ændringer i forhold til det vi kender i dag - f.eks. vil det nok være nødvendigt at skifte til et andet telefonnummer og vi vil løbende skulle beslutte hvilke faciliteter, vi ønsker at gøre brug af i netværket når der opstår nye muligheder inden for netværksbruget.

Med eget netværk og centraler bestemmer vi også selv hvilke leverandører af telefoni, fjernsynssignaler og internetudbydere, vi ønsker at gøre brug af.

Dog vil Kildevældskvarteret med et eget netværk kunne servicere sine beboere med større kvalitet i informationsteknologien samt i en vis udstrækning fremtidssikre selvbestemmelsen og modtagemuligheden i en teknologisk verden, hvor tingene udvikles og implementeres i vores hverdag hurtigere end vi tidligere kunne forestille os.

Jeg vil med dette indlæg forsøge at rejse debatten om internt netværk i Kildevældskvarteret, og vil herigennem opfordre vores bestyrelse til at kontakte en uvildig ekspert på området, for at få afdækket muligheder og snublesten ved en netværksløsning.

Christian Thorup, Kuhlaugsgade 16



BESTYRELSEN ER lidt I GANG

200 kroner for ubegrænset telefoni om måneden - 170 for ubegrænset internet om måneden - 100 kroner for 15 TV-kanaler. Plus adgang til kildevæld.dk eget netværk, hvor man kan læse håndbogen, om kommende arrangementer eller spørge "hvem har et tapetbord, jeg kan låne" - "er der nogen der gider spille bridge på onsdag" - "hvem har forstand på QUARK - det haster".

Sådan ser tilbuddet fra et af de firmaer bestyrelsen har kontakt med ud PT - og en hurtig gennemgang af en telefonregning viser, at det stort set kun kan være en fordel.

Firmaet vil sætte et eller to stik op i hver hus, og trække kablerne mellem husene - de vil garantere priserne i et antal år. Det aftaler man, når man ser hvor mange, der vil benytte sig af tilbuddet. Man kan også bare blive hos TeleDanmark eller hvilket selskab man nu har. Det pågældende firma garanterer i øvrigt, at alle kan beholde deres telefonnumre.

Der er indlæg om emnet på generalforsamlingen.

ININGEN VINDERSVAR MEN MASSER AF DEJLIG DEBAT

Jeg vil mene, at der er

overtrædelser af havereglementet på de 16 fotos side 6 og 7.

Jeg hedder.....

Husk at aflevere svaret inden

1. december 2000

PS Bestyrelsesmedlemmer må

IKKE deltage. Vi får vin nok.

Det allerede legendariske efterårsnummer af KILDEN, har sat rekord i læserindlæg. Ikke mindre end 5 personer har fattet sig og pennen - det er især omtalen af en "sag" - og brugen af "fotografier", der har fået gang i debatten og set fra den evigt stofhungrende redaktørs stol er det en dejlig debat.

En debat, der er vigtig, fordi det handler om hvad hvem gør hvad og hvordan og hvornår og især hvad andre gør for at det der bliver gjort, bliver gjort på den mest korrekte måde. Det er pisk eller gule-rod, og selv store pædagoger kan blive slatne i paradigmerne, når deres egne børn ikke makker ret og følger de afstukne regler.

Min lille Ida vil-vil-vil-hyl f.ex. have en sut i munden hele tiden, og selv om jeg igen-igen-igen-suk har snakket med hende, forklaret hende, gjort grin med hende, øvet vold på hende, så fiser hun stadig rundt med sut i munden, så hendes tandstilling skæmmer hele kvarteret og garanteret er imod

Det var sandsynligvis årtusindets sværeste konkurrence, der blev lanceret i KILDEN - ja selv dem der pisker sig i søvn med våde versioner af havereglementet, var i dødsens tvivl.

Svaret var/er "nok?", og for at det ikke skal blive en vane, med umulige læserkonkurrencer, er der nu ikke bare en men TO flasker vin, til den den, der kan svare på, hvor mange gange ordet "regulativ"(eller afledte højninger såsom regler, reglementer osv) optræder i dette nummer. Svar inden 1. februar - i Hornemansgade 9.

den bevarende lokalplan. Hvad skal jeg gøre?

Der er altså nogle ting, vi ikke kan snakke os frem til - for hvornår stopper sut-alderen, og hvornår er et loftsvindue for stort, en hoveddør for grim, en altan for fransk. Det kan kun diskuteres og på et tidspunkt skal de voksne sætte reglerne. Der sidder mange voksne inde i kommunen, i amtet, i ministerierne, i videntcentre, i rådene, nævnene, ankenævnene, på museerne, på universiteterne og bestemmer - de har bl.a. bestemt, at vi i Strandvejskvarteret skal forsøge at bevare så meget som muligt af vores kvarters særpræg.

Som det vil fremgå af læserindlæggene er der grund (stor/lille/som forhaven) til at snakke om bestyrelsens mandat i forhold til diverse regler, regulativer, lokalplaner, myndighedspersoner, trafikdrømmere, pizzakapitalister ogsåvidere. Det bliver der rig lejlighed til på generalforsamlingen - d. 26. februar.....



dokumentation dokumentation dokumentation dokumentation dokumentation dokumentation dokumentation
 dokumentation dokumentation dokumentation dokumentation dokumentation dokumentation dokumentation
 dokumentation dokumentation dokumentation dokumentation dokumentation dokumentation dokumentation

DET VAR BILLEDER og ORD SOM DISSE, der blev bragt i sidste nummer af KILDEN.
 Nye læsere kan begynde her - gamle læsere kan også friske hukommelsen.

Bestyrelsen skrev.....

Ny husejer

Den ene sag er opstået hos en ny husejer, der i sin iver med renovering af sin ny erhvervede ejendom, skiftede samtlige vinduer og døre i huset, samt etablerede den – vel for de fleste højt prioriterede dobbeltdør i stueetagen – med direkte adgang til gårdhaven.

En håndværker med et "billigt tilbud" og en overivrig ejer betyder, at ejeren – hvis ansvar det er - nu står for at skulle skifte den nye hoveddør, et af de nye køkkenvinduer, samt den nye dobbelte havedør ud. Kommunen har efter husejerens 2. ansøgning om dispensation tilladt, at den nye dobbeltdør, som er tre murstensskifter for lav, genbruges, hvis den flyttes op i murhullet. Det kan kun glæde husejeren, men desværre ikke de genboere, der dagligt skal se på de fejlproportionerede døre. Og det kan heller ikke glæde os, der som forening søger at bevare vore huse.

Gammel husejer

Den anden sag er hos en gammel husejer, der med sin lyst til lys og luft på 1´salen etablerede en fransk altan. Men den var altså bare udformet som en altan - med udadgående døre og en lille platform, som man kunne stå og nyde sin kaffe på. Kommunen har ad to gange krævet, at altanen ændres til det, der er tilladt i følge lokalplanen, nemlig en fransk altan – med indadgående døre og værnnet i flugt med murværket. Genboere og husejerforeningen glæder sig til, at ændringen bliver udført – snarest.

I begge sager har ejerne glemt at læse LOKALPLANEN – og heller ikke forespurgt kommunen eller bestyrelsen.

Sikken et pænt billede I har taget af vores forhave - og bragt i KILDEN, okt. 2000 Kan vi mon få en kopi? Godt, det ikke var sidste år, I var ude med fotografiapparatet. Så var det blevet noget værre rod med tre cykler og en barnevogn midt i den yndige lille forhave.

Nu derimod er de gemt af vejen i et skur med græs (og blomster) på taget og vedbend, kaprifolie og (om sommeren) prægtige solsikker op ad siden. Og der er blevet plads til bord og stole i haven.

Vi tilstår, at det ikke faldt os ind at slå op i "Håndbog for husejere", før vi opførte det lille skur.

Sædvanligvis slår man ting efter, hvis man er i tvivl. Men vi var (beklageligvis) ikke i tvivl - al den stund små skure findes i stort antal i vores kvarter. Fra egen forhave har vi udsigt til fire af slagsen.

Vi er siden blevet gjort bekendt med, at det iflg. lokalplanen, nu er forbudt at opføre sådanne skure.

Det er naturligvis nødvendigt med visse regler for at bevare vores kvarter intakt.

Men hvor småt kan det blive?

Vores intention med at opføre et "grønklædt" cykelskur var at gøre synsindtrykket mindre rodet - og forhaven mere brugbar. Det er åbenbart forbudt. Men er det hensigtsmæssigt?

Med venlig hilsen

Linda & Bo Cerup Simonsen og Lone Nørmark

Niels W. Gades Gade 41

PS Vi er - til gårdsiden - direkte genboere til den omtalte franske altan, hvor dørene åbnes den "forkerte" vej - og altanen har de "forkerte" mål. Den bliver udelukkende brugt som altankasse og er på ingen måde til gene for os.

Læserne svarede.....1 + 2

Dette indlæg fra os med altanen, da vi i sidste nummer af Kilden blev hængt ud som ulydige påbudsigno-
ranter. En meget ubehagelig læsning for os.

Hvorfor denne krigeriske / fjendske form? Bestyrelsesmedlemmer, med facade som område, kunne henholdsvis gå tværs over vejen (få meter) eller langs fortovet (få meter) og få en snak med os om, hvorfor tingene ikke er bragt i orden endnu. Så ville de få følgende forklaring:

Efter afslag på den søgte dispensation om bibeholdelse af vores platform, er vi indforstået med, at den skal nedtages, men da vi ved samme lejlighed blev bedt om at ændre på døren, så denne ville åbne indad, sendte vi en klage over dette til Naturklagenævnet. Vi har endnu ikke hørt svar fra denne instans, hvilket har betydning for de ændringer der skal foretages, bl.a. for, hvordan vænet skal udformes. Den førnævnte klage blev indsendt 1.maj. Vi mener, at være i vores ret til at vente på udfaldet af klagen, inden vi nedtager platformen.

At vi fra starten har udformet vores franske altan med udadgående døre skyldes ikke lysten til mere lys i forhold til andre franske altaner, da det vil være det samme. Ej heller lysten til at stå og nyde kaffen på platformen (det har ingen set os gøre). Platformen er udelukkende er værn for de udadgående døre. Vi valgte udadgående døre, da det håndværksmæssigt er mest korrekt, hvis dørene skal være tætte, samt at det synsmæssigt giver en pæn helhed i forhold til åbne vinduer og udadgående døre i stueetagen. (Dørene er ikke bredere end eksisterende dannebrogsvinduer).

Det er trist at Kilden efterhånden er stedet, hvor folk bliver hængt ud i form af skrivelser og billeder. Trist er det også, at anonyme klager er det redskab, man er nødt til at bruge overfor hinanden. Det havde været rarere at høre direkte fra dem, der føler sig generet.

Vi er oprigtige glade for at nyde udsigten til de tre altaner, der er opført på modsatte side af vores gårdmiljø inden den nye lokalplan. Vi kom desværre for sent.

Med Venlig Hilsen Anna Og Henrik Bosse

bestyrelsens svar og undskyldning.....

Håndbog for husejere - fortsat

Vi vil gerne starte med at give en uforbeholden undskyldning til Anna og Henrik Bosse, fordi vi ikke undersøgte, om I havde indgivet en dispensationsansøgning, inden vi skrev om bl.a. Jeres altan i Kilden.

Vores hensigt med indlægget var ikke at hænge Jer (eller nogen andre for den sags skyld) ud. Indlægget var forfattet med dét formål at pointere, at både nye og gamle husejere kan "glemme" at undersøge, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er, når man vil istandsætte sit hus. Og at dét kan resultere i nogle kedelige situationer, som vi som ansvarlige for "Facader og Lokalplan" heller ikke synes er særlig fedt.

ALTSÅ.....

I sidste nummer af Kilden havde undertegnede som medlemmer af bestyrelsen skrevet et indlæg, hvis formål var at påminde alle husejere – nye som "gamle" – om Håndbog For Husejere. Her kan alle læse om de regler, vi skal følge, når vi istandsætter vores huse.

Artiklen beskrev to eksempler på, hvor galt det kan gå, når man ikke bruger Håndbogen. To eksempler, som bestemt ikke handler om at hænge nogen ud, men som beskriver den ubehagelige situation det er, for såvel husejere som bestyrelse, når "skaden" først er sket. Når der er sat forkerte vinduer og døre i. Eller når der er lavet en altan, der er for stor til at være fransk altan.

Sådanne eller lignende situationer vil bestyrelsen meget gerne være med til at forebygge. Både for husejernes skyld: det er pokkers ærgerligt (og dyrt!!) at skulle lave sit byggeprojekt om bagefter. Og for bestyrelsens skyld, hvis ansvarsområde det er – sammen med Københavns kommune – at sikre, at lokalplan og facaderegulativ bliver overholdt. Og bestyrelsen synes ikke, det er rart at løse den opgave efterfølgende.

Bestyrelsen vil meget hellere besvare spørgsmål. Også selv om de kan læses i Håndbogen. Vi vil hellere spørges 1 gang for meget end 1 gang for lidt! Også selv om alt foregår med frivillig arbejdskraft i vores fritid.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for husejerforeningen v. Lisbeth Øhrgaard og Dorte Raaschou



Lokalplan - Facaderegulativ - Havereregulativ



Vi er som medlemmer i vores husejerforening underlagt ovennævnte.

Bestyrelsen er bl.a. valgt til at varetage overholdelsen af de forskellige regelsæt.

Den nuværende bestyrelse arbejder for, at reglerne bliver overholdt.

Den nuværende bestyrelse vil gerne hjælpe til med at bevare vores huse og vores kvarter ved at informere så meget som muligt om vores regler. Og ved at besvare spørgsmål fra husejere, der er i tvivl.

Information.

Håndbog For Husejere er kilden til oplysninger om regelsættene, udover henvisningen til og oplysningen om, at der findes en lokalplan. Lokalplanen er en såkaldt bevarende lokalplan for hele vores område. Håndbogen bliver givet til enhver ny husejer, som så til gengæld er forpligtet til at sætte sig ind i den ved køb af et hus i vores område.

Vi vil gerne som bestyrelse informere så meget som muligt, så vi undgår at havne i samme situation igen og igen ved ændringer facader eller haveplaner, der ikke er i overensstemmelse med vores bevarende lokalplan m.v.

- Oprindelige døre skal ved udskiftning have en opdeling og profilering som de oprindelige.
- Nye døre skal isættes i murhullet og slå op samme vej som oprindelig - altså indad.
- Nye vinduer skal have samme proportioner, som de oprindelige - både i karmtræ og i de gående rammer.
- Der må kun udføres "franske altaner" mod gårdsiden - og på 1. sal.
- Vinduer og døre må ikke males i "skrigende" farver.

Alt dette og mere til er omtalt i lokalplanen og Håndbog for Husejere.

Alt sammen regler, der er med til at sikre, at vores kvarter og vores huse bliver bevaret - ikke blot for os, men også for eftertiden.

Vi i bestyrelsen synes, at der er en del, der "glemmer" at sætte sig ind i, hvad vi må, og hvad vi ikke må.

Derfor har vi besluttet at udarbejde et lille pædagogisk "Dét må vi" indlæg på generalforsamlingen, hvor vi vil vise nogle eksempler på, hvordan det går med vores overholdelse af vores fælles regelsæt.

Det vil forhåbentlig vise sig på generalforsamlingen, om den nuværende bestyrelse har husejerne bag sig i dens bestræbelser på, at den bevarende lokalplan overholdes.

Kildevælds-trafik på universitetet



Bilerne der suser gennem gaderne, er ved at blive talt - endnu en gang. To studerende, skriver nemlig opgave om vores trafikdæmningsprojekt.

De har stået der et par decemberhede morgener, eftermiddage og aftener har do også brugt på det. To studeende fra Danmarks Tekniske Universitet, der er ved at blive civil-ingeniører, og som har valgt at skrive en opgave om trafikdæmningsprojektet i Kildevældsgade.

"I brokker jer jo helt vildt over trafikken, så vi mente, det kunne være interessant, at finde ud af nogle data omkring trafikken - og så se om VI kunne komme med et bud på, hvilke løsninger, der vil virke," fortæller Camilla Hummer fra DTU.

MODE I OBSTRUKTIONER

De fleste der færdes på landet, eller kender nogen der gør det, har opdaget den trend i rundkørsler, der har spredt sig i bykongekredse. Som regel får

den lokale borgmesterkone lov til at lave noget kunst der kan stå i midten, og trafikanter sætter farten ned - eller også forsøger de at pløje kunstværket ned.

"Men i kan jo ikke få flere rundkørsler - i har jo Torvet, der faktisk er en rundkørsel," siger Camilla, der derfor FORELØBIG er nået frem til at indsnævring er sagen.

"Når man kører slalom, så sætter man automatisk farten ned. Det er det eneste der du'r," siger Camilla, der dog kan nå at skifte mening mange gange endnu. Hun skal nemlig først aflevere opgaven d. 1. april (det er ikke nogen a-spørg).

FORKÆLEDE OS

Men selv om der skal regnes meget frem og tilbage, må

Camilla og hendes veninde indrømme, at de har fået noget af et chok over trafikbelastningen i vores kvarter.

"Det kan umiddelbart virke underligt, at i har brokket jer så meget - vores foreløbige tællinger, tyder nemlig på, at der gennemgående er en ret så LAV trafikbelastning gennem kvarteret. Der er enkelte fartbøller, der drøner lige igennem - men generelt kører bilisterne pænt," siger Camilla Hummer, der regner med at få 8-10 i karakter når hun afleverer.

VI FÅR OPGAVEN

Hun HAR lovet, at stille sin opgave til rådighed for bestyrelsen og trafikgruppen, så den kan inspirere i det fortsatte arbejde med trafikken.

RØDT INDTIL VIDERE

Trafikgruppen afventer stadig HUR(Hovedstadens Udviklingsråd - det gamle HT)s afgørelse om Kildevældsgade. Det handler om hvordan og hvor mange busser, der kommer til at trille igennem Strandvejskvarteret, og før de og bestyrelsen kender facit på det regnestykke, vil man ikke gå i gang med store bumpe-anlæg, heller-istninger eller betonblomsterkumme-udsætninger. Forventningen er at HUR beslutter sig i februar/marts.

“Så nu venter vi lige og ser,” udtaler formand Jan Væver, og meget passende kan man jo kigge med på bestyrelsens absolut foretrukne løsning - ihvertfald, hvad angår de små gaders møde med Landskrona-gade.

Som det ses, er fortovet ført ud midt på overkørslen, og det hele er meget harmonisk - og en lille smule dyrt. Prisen for sådan en løsning ligger på 43.000 og vi skal have lavet fem af dem. Generalforsamlinge besluttede at hæve kontingentet med 350 kroner i tre år for at financiere trafikdæmpningen, og det betyder at der i alt bliver ca. 400.000 at trafikdæmpe for. Lige i underanten, hvis vi vil ha den den pæneste og harmoniskeste løsning, som nedenfor, og derfor kan det være, at ekstrakontingentet ikke skal løbe i tre, men i i fire år.





Lejlighed søges:

Jeg er en rolig enlig ung mand på 23 år som søger selvstændig lejlighed i "komponistkvarteret".

Jeg har fast job, som lærer i animation (tegnefilm) samt arbejder freelance på Anders And bladet.

Jeg er ikke-ryger og drikker meget sjældent, men lader ikke denne last gå ud over andre.

Huslejen forventes at ligge mellem kr. 3.000,- til 3.500,- men kan aftales nærmere.

Ring venligst til Kim Dalsgaard på tlf. 44 97 95 28, bedst efter kl. 20.00 men læg gerne besked på tlf.svarer.

Politisk krimi udspilles i vores kvarter

Hovedpersonen i romanen Mailstorm bor i Svanemøllekvarteret, og romanen rummer nogle herlige, præcise beskrivelser af husene og nabolaget. Romanen som er skrevet af Per Helge Sørensen, udkom i efteråret og fik overalt fine anmeldelser. Romanen er en krimi i den forstand at der begås en forbrydelse som hovedpersonen forsøger at opklare. Når Per Helge Sørensen foretrækker at kalde romanen for en politisk krimi, er det for at angive at den samtidig indeholder andre budskaber og diskussioner.

Mailstorm behandler nemlig nogle meget aktuelle temaer, så som spørgsmålet om kryptering og internettets og informationsteknologiens muligheder for overvågning af almindelige mennesker. Per Helge Sørensen har først beskæftiget sig med disse emner som ekspert mens han var ansat som embedsmand i forskningsministeriet. Siden fik han lyst til at blande sig i debatten, og resultatet blev romanen Mailstorm, hans første, men måske ikke hans sidste roman.

Det er en spændende bog som viser hvor langt vi allerede er kommet med den eksisterende teknologi uden at det virker som science fiction.

Bogen er udkommet på forlaget Centrum, den er på 359 sider og koster 298 kr.

Nyd den.

Lise Fogh, Berggreensgade 50